

Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik  
Midtgrønlands Gymnasiale Skole

Eksamensspørgsmål  
Kulturfag C-niveau  
December 2017

## Traditionel og nutidig grønlandsk kultur

Spørgsmål:

- 1) Redegør kort for begreberne materiel og immateriel kultur, samt kulturdimensionen struktureringsbehov (Geert Hofstede)
- 2) Undersøg og sammenlign bilagene med inddragelse af begreberne materiel og immateriel kultur, samt kulturdimensionen struktureringsbehov
- 3) Diskutér, om det giver mening at anvende Hofstedes beskrivelse af kultur, ud fra et positivt og et negativt syn

Bilag:

- 1) Malu Rohmann: "Min første rigtige kaffemik", blogindlæg på hjemmesiden Grænseforeningen.dk, 8. oktober 2014 (uddrag)
- 2) Anne-Sofie [efternavn?]: "Lidt fra Præstefjeldet og lidt fødselsdags-mik", indlæg på bloggen Anne-Sofie på eventyr, 29. juni 2014 (uddrag)
- 3) Tanny Por: "At kaffemikke eller ikke kaffemikke?", indlæg på bloggen The Fourth Continent 30. september 2016 (uddrag - *oversat fra engelsk af BS*)

5+6+25

## Min første rigtige kaffemik

Malu Rohmann, 8. oktober 2014



- 5 Da jeg var barn, boede jeg i Danmark sammen med mine grønlandske forældre. Mine forældre fortalte mig sommetider om livet i Grønland og nogle af de traditioner de er vokset op med.

En tradition som jeg var meget betaget af var kaffemikken, der er en begivenhed der afholdes til en hver festlig lejlighed, som for eksempel et bryllup, en konfirmation eller en fødselsdag.

- 10 Til en kaffemik inviterer man ALLE man kender, og så laver man en masse kager og sommetider også noget mad, alt efter hvor mange mennesker man regner med der kommer.

Til en kaffemik kommer folk strømmende i løbet af dagen. Når man er til en kaffemik så er man der ofte ca. i en times tid, og så går man igen, så der er plads til de næste gæster.

- 15 (...) Mine forældre havde også selv forsøgt at holde kaffemikker i Danmark, men da de havde en del bekendte, der var etnisk danske, der måske ikke rigtigt forstod konceptet, og blev hængende hele dagen, så blev det besluttet at vi kun inviterede de tætteste venner, da det godt kunne blive lidt for overvældende.

(...) Kort før min 10 års fødselsdag flyttede min familie og jeg til Nuuk i Grønland. Det betød, at jeg til min 10 års fødselsdag skulle have min første rigtige kaffemik.

- 20 Det var en stor oplevelse for mig, for der kom utroligt mange mennesker. Mine forældres venner, bekendte og nogle af mine familie medlemmer, som jeg på det tidspunkt ikke kendte særlig godt, kom til min fødselsdag.

- 25 Jeg husker det som en dag hvor jeg følte mig rig. Ikke kun fordi jeg fik helt vildt mange gaver, men også fordi jeg følte, at jeg blev en del af det Grønland, som jeg altid havde hørt om igennem min barndom.

## Anne-Sofie på eventyr

5 **Lidt fra Præstefjeldet og lidt fødselsdags-mik**  
29. juni 2014



10 (...) D. 21. juni havde jeg fødselsdag, og at det er årets længste dag har jeg altid vidst. Men at det også er den dato, Grønland fejrer deres nationaldag var nyt for mig. Det er en stor festdag for dem og de har mange traditioner.  
15 (...)

Om eftermiddagen havde jeg inviteret til kaffe-mik... Hmm... ja... det er lidt a la sønderjysk\* kaffebord. Forskellen er bare at folk kommer og går. Jeg havde dog ikke gjort det helt efter bogen\*, men lavet en lille eksklusiv\* gæsteliste... fremfor hvad der er standard heroppe, nemlig en invitation der hænges op alle vegne, f.eks. på ens arbejdsplads. Så kommer der jo vrimgende med folk og man skal have bagt kager i flere uger i forvejen.

Jeg havde inviteret 17 (et par dage før) og alle kom. Dejligt nemt og ukompliceret. Alle kan altid komme til kaffemik! Eller faktisk så kan alle altid komme selvom man inviterer en halv time inden maden står på bordet;-) Det er ikke som i Dk, hvor man skal invitere 2 mdr.\* i forvejen. Det er fedt!  
25 (...)

Da jeg snakkede med min mor fortalte hun hvad hun havde tænkt sig at købe i fødselsdagsgave fra dem - et par musselmaledede\* tallerkner når de engang kom på bud i Magasin.... Lidt praktisk er man vel ;-)  
30 Det fik jeg hurtigt lavet om til et par Fjällräven vandrebukser... (...)

\* efter bogen: som man plejer  
\* eksklusiv: kun for nogle bestemte mennesker  
\* sønderjysk: i Syd-Jylland (Danmark)  
\* mdr.: måneder  
\* musselmaledede tallerkner: tallerkner med et særligt mønster

## At kaffemikke eller ikke at kaffemikke?

[The Fourth Continent](#) / 30. september 2016

5

(...) Man kan tage til en kaffemik og gøre som nogle grønlandere: spise lidt mad, drikke en kop kaffe, give en gave, og så gå efter 20 minutter. Alt det uden at sige mere end to sætninger. En gang var jeg til kaffemik, hvor der var øredøvende\* stille. Gæster sad der bare ved et bord og nød den lækre mad i hinandens tilstedeværelse\*. Uden at tale. Jeg vil give min kulturelle opvækst skylden når jeg tilstår, at jeg tidligere har følt mig rastløs\* siddende ved et bord med fremmede

10

15

20

mennesker, der er stille. Jeg er lidt mere afslappet med at gøre det nu, og det kan være fint at man ikke behøver snakke akavet\* small-talk\*. Men hvis jeg tager et sted hen, føler jeg som oftest at jeg burde socialisere\* med de andre gæster. Jeg elsker idéen om at man bare kan tage til en kaffemik og være stille - bortset fra et løft med øjenbrynene for at hilse – men det føles virkelig underligt. Det ligger bare ikke til min natur. Men heldigvis for mig, så har de fleste kaffemikker, jeg har deltaget i, været lidt snakkesalige\*. Sommetider er de faktisk meget larmende med et hus fuldt af gæster og børn, der skaber kaos! (...)



Øredøvende: når der er så meget larm, at man bliver helt døv

Tilstedeværelse: når man er et sted

Rastløs: urolig, er utilpas ved at være stille

Akavet: føles unaturligt

Small-talk: at tale om småting som vejret

Socialisere: være social med, f.eks. tale med

Snakkesalig: kan lide at tale